

2012 startede traditionen tro med nytårskur sammen med Roklubben den 7. januar.

Da vores termin for kontingent ikke faldt helt i tråd med det tidspunkt som vi skulle betale til Roklubben, gav dette anledning til nogle misforståelser, som Roklubben tolkede derhen, at vi havde til hensigt at ville snyde dem, hvilket vi selvfølgelig ikke havde.

Den 23. februar, får vi en henvendelse fra Ulla Neve, at vores nyindgåede samarbejdsaftale er ophævet pr. 1.3.12

Dagen efter den 24. februar har vi generalforsamling.

Karsten tilbyder at træde tilbage som formand, hvilket både den samlede bestyrelse, og generalforsamlingen modsætter sig, idet man mener, at Karsten har gjort et kæmpe arbejde for at gøre alle parter tilfreds.

Roklubben vil ikke have os uanset hvad, hvilket vi fortsat ikke forstår at Skive Kommune kan acceptere.

Skive Kommune beordrer derfor også begge klubber til et mæglingssmøde den 13. marts 12.

Vi møder op med tro på at striden kan bilægges, og at vi kan starte på en frisk.

Vi er indstillet på, at roklubben kan få det som de vil have det, bare at vi kan klæde om, komme i bad og sauna.

Men nej. Roklubben kunne med det samme sige, at de ikke ville forhandle mere, og at der end ikke var lys for enden af tunnelen.

Jeg må nok sige for mit vedkommende, at jeg var målløs.

Jeg kunne simpelt hen ikke tro på, at det kunne være rigtigt, at en forening kunne sige sådan, og at kommunen uden videre accepterede det.

Der var stadig en måned tilbage af vores efterårssæson, og vi måtte finde alternative løsninger. Sejlklubben var heldigvis så venlige, at stille lokaler til rådighed til sæsonafslutningen den 30. marts.

Afslutningen holdt vi i Sejlklubbens fine klublokale.

Det var et hyggeligt arrangement, hvor Michael fortalte om Afghanistan, og Svend fortalte om sin tur til De Vestindiske Øer.

Nu var der jo heldigvis længe til vi skulle i gang igen, så vi ville jo nok finde en løsning.

Den var dog ikke lige om hjørnet, og den 14.05 holdt vi et medlemsmøde, hvor alle medlemmer blev informeret om situationen, og hvor tilslutningen til Karstens formandskab endnu en gang blev bekræftet.

Dette møde blev også afholdt i sejlklubbens klublokale. Stor tak til sejlklubben for den store hjælp.

Jeg var personligt overbevist om, at det måtte kunne lade sig gøre at få Roklubben i tale igen.

Og da det næsten kun var mig der var så naiv og tro på det, bemyndigede bestyrelsen mig at gøre et forsøg.

Dette gjorde jeg ved flere henvendelser til Ulla Neve, der dog hele tiden skulle have sit bagland med, hvilket også resulterede i et medlemsmøde i roklubben, som bakkede bestyrelsen op.

Det endte med, at de ikke ville have flere henvendelser fra os.

I mellemtiden havde kommunen forhørt os om vandskiklubbens hus var noget for os, men i og med, at jeg fortsat ikke kunne forestille mig, at det ikke kunne gå i orden med roklubben, sammenholdt med, at en accept af vandskiklubbens hus kunne spænde ben for den rigtige og mere langsigtede plan, gjorde, at dette ikke blev til noget. Det ville jo også være flot, hvis vi skulle have et hus alene, som vi kun benyttede halvdelen af året. Vores plan var et nyt offentligt badested yderst ved molen, med faciliteter, som vi kunne bruge om vinteren og offentligheden om sommeren.

På baggrund af den nu noget umulige situation meldte Karsten på et bestyrelsesmøde den 5. september 12, at han trak sig som formand idet han ikke orkede at bruge mere tid og menneskelige omkostninger på sagen. Fair nok, Karsten gjorde simpelt hen et kæmpe og uegennyttigt arbejde, som ikke havde ført til det ønskede resultat.

Bestyrelsen valgte at konstituere mig som formand midlertidigt. Kunne det måske ændre Roklubben's holdning. Men nej, Det at jeg offentligt har påstået, at saunaen i roklubben blev gjort større, ikke mindst af hensyn til os, men også betalt af kommunale midler. Det er helt forkert. Jeg er heller ikke en person man kan have tillid til og samarbejde med. Sejlklubben blev adspurgt af kommunen, om de fremover kunne huse os, men også Sejlklubben måtte melde fra, idet de har den samme aftale med kommunen, som Roklubben henholder sig til for at sige nej.

Situationen var således blevet helt umulig og efter en sidste mislykket appel til Skive Kommune om hjælp, så vi os nødsaget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Denne generalforsamling blev holdt den 24. september 2012 på stadion, og repræsentanter fra Skive Kommune og SIS var inviteret.

Dagsordenen var at få formaliseret formandsskiftet med mig som midlertidig formand og Michael som nyt medlem i bestyrelsen.

Herudover skulle vi drøfte klubbens fremtid, skulle det virkelig være nødvendigt at nedlægge klubben?

Der kom en livlig debat og rigtigt mange gode forslag fra medlemmerne.

SIS meddelte, at de ikke kunne hjælpe på den korte bane, men at vi gennem anlægsønsker til dem kunne få indflydelse på fremtiden på længere sigt.

Kommunen kunne heller ikke umiddelbart gøre noget ved Roklubbens holdning, men det endte med at Per Nors lovede, at han personligt ville forsøge at tale med roklubben for at finde en løsning.

Der var fuld enighed om, at foreningen under ingen omstændigheder måtte gå i opløsning.

Vi var enige om at starte sæsonen op den 5. oktober, og hvis ikke vi havde andet måtte vi opstille et telt til omklædning.

Med Per Nors's udmelding var der nu igen fornyet håb om en løsning med Roklubben, men ind til videre måtte vi klare os som vi nu bedst kunne.

På grund af kedeligt efterårsvejr og andre omstændigheder, og da teltet ikke var en mulighed pga. blæst og regn, blev sæsonstarten udsat.

Vi måtte prøve at låne os frem, indtil vi sammen med Per Nors kunne finde den endelige kortsigtede løsning.

Den 14. oktober, med godt en uges forsinket startede vi op.

Vi fik lov at låne Vandskiklubbens hus, som nu var blevet overdraget til Windsurferne.

Dette hus lånte vi også de to næste uger, men for ikke at ligge den samme klub for meget til last fik vi lov at klæde om hos dykkerne i uge 44.

Den 22. oktober valgte Tanja at trække sig ud af bestyrelsen af personlige årsager. Og 2. suppleant Lars Jørgensen tiltrådte i hendes sted. Jeg vil benytte lejligheden til at takke Tanja for indsatsen i bestyrelsesarbejdet.

Den 31. oktober fik vi gennem Per Nors det endelige og uigenkaldelige afslag fra Roklubben. Ikke mere Roklub, aldrig mere Roklub.

Dette er et overstået kapitel hvilket jeg stadig ikke forstod, men måtte tage til efterretning. Vi måtte simpelt hen sadle helt om, og VISKI uden sauna kunne ikke lade sig gøre, det kunne vi se på fremmødet og stemningen. Dette, at komme og klæde om, gå i vandet og klæde sig på igen og gå hjem, var simpelthen for lidt til at holde sammen på klubben.

7. november holdt vi bestyrelsesmøde. Per Nors var indbudt, vi måtte vide hvad Kommunen kunne hjælpe os med.

Windsurferne havde nu tilbudt, at vi kunne klæde om ved dem resten af sæsonen.

Eneste mulighed var nu en mobil saunaløsning opstillet i nærheden af Windsurfernes hus.

Der er nu meget der skal gøres.

Der skal indhentes tilladelser fra Søsportshavnen, Windsurferne og Skive Kommune til opstilling af den mobile sauna.

Der skal findes en egnet skurvogn, som kan ombygges.

Der skal findes et sted, hvor vi kan stå med ombygningen.

Der skal findes saunaovne, som ikke er for dyre.

Der skal laves projekt for ombygningen.

Arbejdet skal fordeles og der skal laves arbejdshold.

Hu-Hej vilde dyr. Michael fandt hurtigt en skurvogn på nettet, som vi straks besluttede at købe, også selv om vi endnu ingen tilladelse havde.

Svend fandt husly for os på Vinde bakke, og ud fra de skitser Svend havde lavet, og efter at vi havde fået dem vendt og drejet, så vinduet kom til at sidde i den rigtige side, og forrummet i den rigtige ende. Gik vi i gang.

Takket være hjælp fra rigtig mange medlemmer, og diverse sponsorater og indkøb af materialer, samt en byggetilladelse fra kommunen den 3.12.12, kunne vi den 7. december transportere den nye sauna til Strandtangen, med en fantastisk indvielse søndag den 9. december 2012.

En ny fødsel, ja en ny tid. Ret beset, havde badeforholdene ved Roklubben jo aldrig været optimale, Det var godt nok hurtigt og let at komme i vandet, men selv om der var betonplader at gå ud på, så sandede/mudrede det altid ret hurtigt til, så bunden aldrig var helt lækker at gå på. Mine badesko lugtede aldrig godt mens vi badede der.

Nu havde vi pludselig flere steder at bade. Vi kunne bade fra sandstranden. Vi kunne også bade fra molen, nu hjulpet af en trappe, som pludselig en dag stod der. Og hvis det ikke kan lade sig gøre at bade der, pga. lavvande og is, så er der slæbestedet, hvor forholdene, når nu det skal være i havnebassinet bestemt er bedre end det var ved roklubben.

Omklædningsfaciliteterne er snævre, men opsætning af hylde og knage har gjort det muligt, så det fungerer.

Saunaen er fantastisk. Siddeplads til 25 personer og fantastisk udsigt gennem det store panoramavindue.

Rigtig mange medlemmer har holdt ved. Og der kommer hele tiden nye til. Vi er nu ca. 70 betalende medlemmer, så VISKI består.

Vi er meget glade for samarbejdet med Windsurferne, og håber selvfølgelig på, at det kan fortsætte nogle år endnu indtil den helt optimale og langsigtede løsning er etableret. Badeøen.

Efter et turbulente efterår, er der igen kommet gang i arrangementerne.

Julesilden var i år afløst af nytårssild, men det var stadig Poul's luksus julesild fra Lofoten.

Så er der her 8. februar afholdt et saunagusarrangement, med Anne fra DGI-byen i Herning. Dykkerne havde den 10. februar inviteret os til tøndeslagning. På mandag er der fuldmånebadning.

Men som der er glæder er der også sorger, og vi har haft den sorg, at to af vore medlemmer er afgået ved døden, Hans Larsen og John Jessen Mouritsen. Ære være deres minde.

Så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til isbryderholdene, der har gjort det muligt at bade selv når det har været hård frost.

Svend skal også have tak for sine initiativer omkring morgenbadning for seniorer og andre der har mulighed for det.

Så vil jeg også gerne takke de 8 dejlige piger, der har tilbudt at holde vores lokaler rene.

Og så er vi jo kommet på facebook tak til Michael for dette initiativ.

Christian Ramsgaard  
Formand VISKI.